

Roadside Picnic SF MASTERWORKS

As recognized, adventure as with ease as experience more or less lesson, amusement, as capably as arrangement can be gotten by just checking out a ebook Roadside Picnic SF MASTERWORKS then it is not directly done, you could undertake even more vis--vis this life, a propos the world.

We offer you this proper as capably as simple quirk to acquire those all. We provide Roadside Picnic SF MASTERWORKS and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this Roadside Picnic SF MASTERWORKS that can be your partner.

Het recht van de Radch Ann Leckie 2015-05-06 Op een afgelegen planeet nadert een persoon die zich Breq noemt het einde van haar missie. Breq is meer dan ze lijkt, en minder dan ze was. Jaren geleden was zij Recht van Toren, een kolossaal ruimteschip met een artificiële intelligentie die duizenden ingelijfd met elkaar verbond onder het bewind van de Radch, het rijk dat het heelal aan het veroveren is. Door een verraderlijke daad is dat alles haar afgenomen, en nu heeft Breq nog maar één kwetsbaar lichaam over. En nog maar één doel in haar leven: wraak te nemen op Anaander Mianaai, de bijna-onsterfelijke heer van de Radch die over veel meer dan één lichaam beschikt... 'Indrukwekkend.' The New York Times 'Bij vlagen superspannend, bovenal aangrijpend en verbijsterend inspirerend.' The Guardian 'Dit prachtige debuut zet in één klap hoofdrolspeelster Breq en auteur Leckie op de kaart.' Publishers Weekly 'Leckie introduceert deze complexe werkelijkheid uitmuntend. Een talent om in het oog te houden.' Kirkus

Something of Themselves Sarah Lefanu 2020-04 In early 1900, the paths of three British writers--Rudyard Kipling, Mary Kingsley and Arthur Conan Doyle--crossed in South Africa, during what has become known as Britain's last imperial war. Each of the three had pressing personal reasons to leave England behind, but they were also motivated by notions of duty, service, patriotism and, in Kipling's case, jingoism. Sarah LeFanu compellingly opens an unexplored chapter of these writers' lives, at a turning point for Britain and its imperial ambitions. Was the South African War, as Kipling claimed, a dress rehearsal for the Armageddon of World War One? Or did it instead foreshadow the anti-colonial guerrilla wars of the later twentieth century? Weaving a rich and varied narrative, LeFanu charts the writers' paths in the theatre of war, and explores how this crucial period shaped their cultural legacies, their shifting reputations, and their influence on colonial policy.

Roadside Picnic Revisited Michael Andre-Driussi 2017-08-22 A collection of essays and a book review relating to Roadside Picnic, the Soviet science fiction novel by Arkady and Boris Strugatsky. Topics include: *Close reading of the novel to unlock its mysteries. *Translation triumphs and errors. *A British novel that had a profound influence on Roadside Picnic. *The critical reception of Roadside Picnic in the West. *The original plan for Roadside Picnic and the terrible compromise that came.

Hard To Be A God Arkady Strugatsky 2015-04-09 Anton is an undercover operative from future Earth, who travels to an alien world whose culture has not progressed beyond the Middle Ages. Although in possession of far more advanced knowledge than the society around him, he is forbidden to interfere with the natural progress of history. His place is to observe rather than interfere - but can he remain aloof in the face of so much cruelty and injustice ...?

Het Franciscus komplot Dean Ray Koontz 2004 Twee wezens, door genetische manipulatie in een laboratorium gekweekt, zijn, na hun ontsnapping, de directe aanleiding tot uiterst onverkwikkelijke zaken.

METRO 2034 Dmitry Glukhovsky 2018-01-01 Het is 2034. De wereld ligt in puin: een kernoorlog heeft alle grote steden van de aardbodem weggevaagd, de ruïnes en het omringende land overgeleverd aan straling en gemuteerde monsters. Wat sinds de Dag des Oordeels van de mensheid over is, slijt zijn dagen in bunkers en schuilkelders. De grootste daarvan is de Moskouse metro. De stations zijn veranderd in stadsstaatjes; in de tunnels heersen duisternis en angst. Station Sebastopol weet als een klein, ondergronds Sparta alleen te overleven ten koste van zware offers. Maar op een dag raken de bewoners afgesneden van de rest van het metrostelsel en zien ze zich geconfronteerd met een levensgrote dreiging. Alleen een ware held kan hen nog redden.

Bibliomaniac Robin Ince 2022-10-06 'A unique, funny picture of Britain... A love letter to bookshops and the vagaries of public transport.' Richard Osman Why play to 12,000 people when you can play to 12? In Autumn 2021, Robin Ince's stadium tour with Professor Brian Cox was postponed due to the pandemic. Rather than do nothing, he decided instead to go on a tour of over a hundred bookshops in the UK, from Wigtown to Penzance; from Swansea to Margate. Packed with witty anecdotes and tall tales, Bibliomaniac takes the reader on a journey across Britain as Robin explores his lifelong love of bookshops and books - and also tries to find out just why he can never have enough of them. It is the story of an addiction and a romance, and also of an occasional points failure just outside Oxenholme.

De wilde gave Ursula Le Guin 2009-09-01 Deze door PEN/USA bekroonde roman bewijst nogmaals Le Guin's meesterschap. Ze schrijft over universele vragen: Welke gaven heb ik? Wat ben ik verplicht aan tradities? Kan ik mijn eigen pad kiezen? Een opwindend, ontroerend verhaal dat prachtig poëtisch tot leven komt. De bewoners van de Oplanden zijn als hun land: fel, trots en hard. Ze zijn arm, maar hun gaven zijn kostbaar. Sommigen kunnen met één blik, gebaar of woord dieren roepen, vuur maken of land verplaatsen. Anderen kunnen ledematen verwingen, een geest onderwerpen, een slopende ziekte geven. Twee jeugdvrienden besluiten hun gave niet te gebruiken. Het meisje Gry wil geen dieren naar de slacht roepen. Orrec draagt een blinddoek om te voorkomen dat zijn ogen en zijn woede doden. Maar kun je je eigen weg gaan als je gave bepaalt wie je bent? Ursula Le Guin (1929) is een van de grootste sf- en fantasy-auteurs. Haar Aardzee-cyclus en romans als De linkerhand van het duister zijn klassiekers. Onder haar bekroningen bevinden zich de National Book Award en de Pushcart Prize. In 2000 verleende de Library of Congress haar de Living Legends Award.

The Snail on the Slope Arkady Strugatsky 2019-10-17 ENTER THE ADMINISTRATION Peretz spends his days navigating the bureaucracy of the Administration, the institute tasked with governing the Forest below. Except no one ever seems to go there, and his attempts only trap him further within the workings of this strange organisation. ENTER THE FOREST Candide cannot remember how he got to the Forest, and he is certain he belongs somewhere else. Determined to escape, he finds that all paths lead him round strange bends and into encounters with bizarre creatures. NOTHING IS AS IT SEEMS This classic SF novel sees Boris and Arkady Strugatsky meditate on how little man can understand of the wider world, and in doing so produce one of the great literary works to come out of Soviet Russia.

Iedereen op Zanzibar John Brunner 2017-11-23 John Brunner beschrijft in 'Iedereen op Zanzibar' een toekomst waarin de wereldbevolking uit zijn voegen barst. Er bestaat een enorme kloof tussen arm en rijk. Vage bedrijven weten immense winsten te maken dankzij de algoritmische voorspellingen van hun computers. Bijna iedereen in de ontwikkelde wereld is ontevreden en ongelukkig, maar wordt onder de duim gehouden door een effectieve combinatie van kal-meren de middelen en interactieve tv. Iedereen op Zanzibar verscheen in 1969 en werd genoemd om de literaire kwaliteit en vindingrijke stijl. Het boek werd bekroond met de Hugo Award voor beste sciencefictionroman, de British Science Fiction Association Award en de Prix Tour-Apollo Award.

Roadside Picnic Boris Strugatsky 2014-06-26 Red Schuhart is a stalker, one of those strange misfits who are compelled by some unknown force to venture illegally into the Zone and, in spite of the extreme danger, collect the mysterious artefacts that the alien visitors left scattered around. His life is dominated by the Zone and the thriving black market in the alien products. Even the nature of his daughter has been determined by the Zone. And it is for her that Red makes his last, tragic foray into the hazardous and hostile depths.

Wij Jevgeni Zamjatin 2011-04-04 Nog vóór Brave New World en 1984 was er Wij, de eerste anti-utopische roman. Hij speelt in de toekomst, ongeveer duizend jaar na nu, in de Eenheidsstaat. Alle huizen zijn van glas, de bewoners leven volgens een strikt rooster. Er wordt gewerkt aan de Grote Operatie, waarbij mensen hun fantasie wordt afgenomen. De hoofdpersoon, d-503, wordt verliefd op de kritische i-330, waardoor zijn loyaliteit aan de staat in gevaar

komt. Wij kon niet in de Sovjet- Unie verschijnen, maar werd wel in onder andere het Engels vertaald. Waarschijnlijk heeft het boek zowel Aldous Huxley als George Orwell beïnvloed.

MaddAddam Margaret Atwood 2013-08-30 Meer dan ooit is de westerse wereld in de ban van de mogelijkheid dat aan ons luxe leven een einde kan komen. Margaret Atwood, een van de grootste en meest gelezen auteurs van onze tijd, geeft ons met MaddAddam haar visie op een leven in de zeer nabije toekomst. Enige tijd nadat een waterloze vloed het grootste deel van de mensheid heeft vernietigd, hebben Toby en Ren hun vriendin Amanda uit handen van zogeheten Painballers gered. Zij leven teruggetrokken in het zwaarbeveiligde MaddAddamite Cob House, waar het leven evenmin eenvoudig blijkt te zijn. Te midden van allerlei gevaren van buiten moeten zij ook alledaagse gevaren zien te trotseren: culturele verwarring, jaloezie jegens onbereikbare geliefden, en verschrikkelijke koffie. Met MaddAddam bewijst Margaret Atwood haar grote kwaliteiten en weet ze een vaak onbegrepen literair genre overtuigend aan een breed publiek te presenteren. Het is een prachtig boek, voor haar vele fans, maar ook voor iedereen die soms bang is dat we in de eindtijd leven. MaddAddam is een echte Atwood: geestig, avontuurlijk en romantisch.

Margaret Atwood (Ottawa, 1939) is een van de belangrijkste auteurs van dit moment. Ze heeft met haar vele romans, gedichten, verhalen en bloemzettingen in de loop van haar leven een miljoenenpubliek weten te betoveren. MaddAddam is het fenomenale slot van de bejubelde trilogie waarin eerder de romans Oryx en Crake en Het jaar van de vloed verschenen, maar is ook als zelfstandig boek te lezen. Haar visie is zowel een bevestiging als een waarschuwing, en de conclusie van dit opmerkelijke verhaal laat ons niet achter met een gevoel van wanhoop over het menselijk tekort, maar met een gevoel van ontzag over het nog nauwelijks onderzochte vermogen van de mensheid om zich verder te ontwikkelen. Publishers Weekly, Starred Review

Echt dood Charlaïne Harris 2012-04-09 Als Sookie's nichtje Hadley kort na de bruiloft van twee machtige vampiers dood wordt aangetroffen, is er alle reden om op onderzoek uit te gaan. Hadley was namelijk jarenlang het favoriete speeltje van de bruid, de vampierkoningin van Louisiana, en Sookie is ervan overtuigd dat zij iets met haar dood te maken heeft. Samen met Hadleys huisbaas, de heks Amelia Broadway, vertrekt ze naar New Orleans, want daarheen leiden alle aanwijzingen... 'De perfecte combinatie van romantiek, mysterie en fantasie.' - Publishers Weekly 'Heerlijk ondeugend, deze serie wordt alleen maar beter.' - Dallas Morning News Charlaïne Harris behoort wereldwijd tot de vijf bestverkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.

Het Columbus mysterie Steve Berry 2013-07-10 Journalist Tom Sagan wil de leugen ontrafelen die wij Christoffel Columbus noemen. Tom reist naar Wenen, Praag en Jamaica en krijgt één kans zijn reputatie te redden. Tom Sagans glansrijke journalistieke carrière glijpt tussen zijn vingers door als een van zijn stukken doelbewust wordt aangemerkt als een leugen. Het lukt hem niet zijn onschuld aan te tonen en als kort daarna ook zijn huwelijk strandt, stort hij in. Een onbekende, die beweert zijn vijanden te kennen, geeft hem een nieuwe koers. Tom reist naar Wenen, Praag en Jamaica en krijgt één kans zijn reputatie te redden. Hiervoor moet hij de leugen ontrafelen die wij Christoffel Columbus noemen...

De aarde blijft altijd bestaan George Stewart 2018-01-17 In 'De aarde blijft altijd bestaan' van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood 'Ish' Williams, een intellectuele einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. 'De aarde blijft altijd bestaan' was zijn enige sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een 'instant classic'. In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.

Landscapes of Affect and Emotion 2021-10-25 The volume Landscapes of Affect and Emotion is the first book to present a dialogue on emotion, affect, landscape and embodiment between environmental humanities and landscape studies.

Alien Life Imagined Mark Brake 2012-11-08 Compelling account of how ideas of alien life have evolved for general readers, amateur astronomers and undergraduate students studying astrobiology.

Reis naar Venus Clive Staples Lewis 1981

Zwarte winter Connie Willis 2015-12-29 Wanneer geschiedenisstudente Kivrin de kans krijgt een tijdreis te maken, twijfelt ze geen moment: ze is gefascineerd door de middeleeuwen. Goed voorbereid vertrekt ze en komt aan in de veertiende eeuw, in een Engels dorpje, waar ze wordt opgenomen in een boerenfamilie. Dan wordt iedereen om haar heen ziek. Wat is er aan de hand? Kivrin ontdekt dat ze zich bevindt in het beruchte jaar 1348, het jaar van de Zwarte Dood. De pest grijpt genadeloos om zich heen. Zal Kivrin overleven en kunnen terugkeren naar haar eigen tijd? 'Het is een van de boeiendste boeken die ik in lange tijd heb gelezen.' Sarah Hart in Vrij Nederland

De maangodin Elizabeth Hand 2013-04-02 Aan de University of the Archangels and Saint John the Divine worden studenten ingewijd in eeuwenoude heksenpraktijken en magische rituelen. Minder bekend is dat de universiteit de thuisplaats is van de Benandanti, een sekte die zich tot doel heeft gesteld de herrijzenis van de Maangodin, een duistere macht, te voorkomen. Ook weet niemand dat de Benandanti door de eeuwen heen elke regering, elke religie en elk invloedrijk instituut middels ontoelaatbare praktijken manipuleerden. Katherine Sweeney Cassidy ontdekt bij toeval de identiteit van de Benandanti die de universiteit besturen. Wat Katherine niet kan voorzien is dat het heftige liefdesleven van haar nieuwe vrienden, Oliver en Angelica, die zich bij voorkeur uitleven onder het licht van een volle maan, direct aanleiding zal geven tot de wederopstanding van de gevreesde Maangodin... De romans van Elizabeth Hand werden bij herhaling genomineerd en bekroond met onder meer de World Fantasy Award, de Hugo Award en de prestigieuze James Tiptree Award. Hand woont en werkt in Maine, VS. 'De Maangodin is een buitengewoon boek. Een ambitieuze, erotisch geladen moderne fantasy-roman. Clive Barker

Piknik op Paradijs Joanna Russ 1971

Enders Game Orson Scott Card 2013-10-31 Orson Scott Card is voor sciencefiction wat Tolkien is voor fantasy. Enders Game sloeg bij verschijning in als een bom en wordt door zowel fans als recensenten gezien als het beste wat sciencefiction te bieden heeft. De Aarde heeft twee bloedige invasies van 'Kruiperds' maar nauwelijks overleefd. Om een derde invasie te voorkomen is de Krijgsschool opgericht, waar veelbelovende kinderen een opleiding krijgen tot gezagvoerder van een sterschip van de Internationale Ruimtevaart. Ender Wiggin wordt op al heel jonge leeftijd gerekruteerd. Bij tactische oefeningen in de strijdzaal blinkt hij uit, waardoor de schoolleiding torenhoge verwachtingen van de jongen krijgt en hem steeds meer onder druk zet. Zal het Ender lukken om de held te worden die de Aarde gaat redden?

de Talen Van Pao Jack Vance 2016-08-23 Op de planeet Pao, een wereld met een stagnerende cultuur, spreekt de hele bevolking slechts een taal. Men is er tevreden met het bestaan en met het bestuur van de heersende Panarch. Dan zetten de wetenschappelijke tovenaars van buurplaneet Breeknese een genadeloos experiment op waarmee ze Pao bevullen elan willen geven. Ze voeren drie nieuwe, op klasse gebaseerde talen in: een voor een krijgersklasse, een voor technici en een voor bestuurders en geleerden. Onwillekeurig hebben ze echter in het experiment zwakheden van hun eigen monomane cultuur ingebouwd. Beran Panasper, Kroonjuweel en troonopvolger van Pao, wordt na de moord op zijn vader naar Breeknese ontvoerd om zijn leven te redden, en om de dominies van Breeknese de kans te geven om van Beran een willig werktuig te maken waarmee ze later Pao kunnen overheersen. Maar de combinatie van Berans Paonese kenmerken met de wetenschap van Breeknese heeft onvoorziene gevolgen... De Talen van Pao is deel 11 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight in een nieuwe en herziene vertaling gebaseerd op de gerestaureerde tekst van de Vance Integral Edition. Omslagillustratie: Marcel Laverdet."

The Doomed City Arkady Strugatsky 2017-07-27 It is a mysterious city whose sun is switched on in the morning and switched off at night, bordered by an abyss on one side and an impossibly high wall on the other. Its inhabitants are people who were plucked from twentieth-century history at various times and places and left to govern themselves, advised by Mentors whose purpose seems inscrutable. This is life in the Experiment. Andrei Voronin, a young astronomer plucked from Leningrad in the 1950s, is a die-hard believer in the Experiment, even though his first job in the city is as a garbage collector. As increasingly nightmarish scenarios begin to affect the city, he rises through the political hierarchy, with devastating effect.

Science-fiction Studies 2004

Het leven, het heelal en de rest Douglas Adams 2011-10-07 Hugo Veld zit dankzij zijn tijdreizen nog altijd vast op de Aarde in de tijd vóór die vernietigd werd. De voormalige planeetontwerper Magdiragdag helpt hem vluchten en vraagt hem om hulp in de strijd tegen de Hokkiërs. De Hokkiërs waren ooit een vredelievend volk, tot ze een ruimteschip leerden bouwen. Toen ze de rest van het universum zagen, schrokken ze zó dat ze besloten dat het vernietigd moest worden. Veld moet dat zien te voorkomen en beleeft onderweg een bizar avontuur. Onderwijl vernietigt hij bijna eigenhandig het leven, het heelal en de rest Douglas Adams (1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978, als een BBC-radiohoorspel. Al snel volgden andere media, waaronder een televisiebewerking, een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boeken bleven

echter het succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van Adams weduwe om de reeks af te maken met een zesde deel: En dan nog iets

Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma's. Dankzij Molly, een samoeraï van de straat die hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van hem over?

Monday Starts on Saturday Arkady Strugatsky 2016-08-11 When young programmer Alexander Ivanovich Privalov picks up two hitchhikers while driving in Karelia, he is drawn into the mysterious world of the National Institute for the Technology of Witchcraft and Thaumaturgy, where research into magic is serious business. And where science, sorcery and socialism meet, can chaos be far behind?

De man in het hoge kasteel Philip K. Dick 2016-04-28 Wat als de geschiedenis zoals wij die kennen nooit heeft plaatsgevonden? In deze nachtmerrieachtige dystopie hebben Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Noord-Amerika is opgedeeld in verschillende territoria: de westkust is Japans grondgebied, de oostkust maakt deel uit van het enorme nazirijk. In een neutrale bufferzone tussen beide wereldmachten woont de mysterieuze schrijver van een underground bestseller op een bewaakt landgoed, Het Hoge Kasteel. Zijn immens populaire boek, dat verboden is door de Duitsers, is een herschrijving van de geschiedenis, waarin de asmogendheden wél verslagen zijn. Maar bestaat hij wel echt? En is hij wel wie hij zegt dat hij is? De man in het hoge kasteel biedt een verontrustende inkijk in een alternatieve wereld. Onze 'echte' geschiedenis is in een duister verleden veranderd en de vraag rijst of de werkelijkheid er eigenlijk wel toe doet.

Een mooie vreemde ontdekking Hank Green 2021-03-17 De briljante nieuwe roman van YouTube-fenomeen Hank Green Studente April May zag ze als eerste: de geheimzinnige robots die plotseling in steden over de hele wereld verschenen. April gaf ze een naam, de Carls, en werd wereldberoemd met het filmje dat ze van de New Yorkse Carl maakte. Het leek erop dat de Carls de wereld zouden veranderen, maar even plotseling als ze verschenen verdwenen ze ook weer. Net als April: alles wees erop dat ze bij een aanslag was omgekomen. Maanden later proberen Aprils vrienden de draad weer op te pakken. Maar dan beginnen ze vreemde aanwijzingen te vinden in mysterieuze boeken die steeds onverwacht op hun pad komen. Wat nog vreemder is: de teksten lijken wel van April te komen...

Ecotopia Ernest Callenbach 1979

De onzichtbare man H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science fiction is zonder twiifel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?

Het koningsbedrog Steve Berry 2015-06-02 Steve Berry staat garant voor historisch verantwoorde én avontuurlijke thrillers. Dat laat hij wederom zien in 'Het Koningsbedrog'. Wanneer zijn zoon Gary in Londen wordt ontvoerd, raakt Cotton Malone betrokken bij een omvangrijk politiek steekspel. De kern van de zaak draait om een Libische terrorist die door de Schotse autoriteiten vrijgelaten zal worden. Amerika wil dat voorkomen, maar niets kan de Britten ervan overtuigen in te grijpen. Behalve misschien 'Koningsbedrog', een CIA-operatie die zich richt op de legitimiteit van het Britse koningshuis en koningin Elisabeth. Malone staat voor een dodelijk dilemma: om Gary te kunnen redden moet hij een gevaarlijk spel spelen. Want alleen door het blootleggen van een ongelooflijk geheim kan hij de vernietigende consequenties van Operatie Koningsbedrog voorkomen. 'Fans van Steve Berry hebben met Het Koningsbedrog een tophriller in handen.' The Huffington Post 'Steve Berry overtreft zichzelf telkens weer.' **** Hebban.nl/Crimezone 'Sfeer, inhoud, geschiedenis plus adembenemende spanning. Steve Berry is steengoed!' Lee Child 'Steve Berry schrijft zinderende thrillers van wereldformaat.' Peter James 'Zoals altijd bij Berry steek je er wat van op en intussen vlieg je door het boek.' David Baldacci Steve Berry schrijft bestsellers die alom worden geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. Zijn thrillers verschijnen in veertig talen.

Het einde van het begin Arthur C. Clarke 2017-12-03 n de tweede helft van de 20e eeuw zijn de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in een verwoede militaire strijd verwickeld om de eerste lancering van een raket. Die strijd wordt echter bruuft verstoord als enorme ruimteschepen zich boven de belangrijkste wereldsteden positioneren, bestuurd door de militair superieure Overlords. In eerste instantie lijken hun eisen goedbedoeld: oorlog en armoede elimineren, de wereldbevolking verenigen en het uitsterven van de mensheid voorkomen. Maar welke prijs moet daarvoor betaald worden? Betekent hun gestage overname van de aarde het einde van de mensheid... of juist het begin? Het einde van het begin wordt sinds de publicatie in 1953 niet alleen als een sciencefictionklassieker gezien, maar ook als een literaire roman van het hoogste niveau. Geen wonder dat de jaarlijkse prijs voor de beste literaire sciencefictionroman de Arthur C. Clarke Award heet.

Hitchiker's Douglas Adams 2011-10-07 Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams. Het begon als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boekenserie was echter het succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de reeks af te maken met een zesde deel dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En dan nog iets...

Nachtlamp Jack Vance 2019-12-11 Op expeditie naar het semibeschaafde Camberwell redden Hilyer en Althea Fath, een stel antropologen die er onderzoek verrichten naar de muziek van de onwelriekende Vongo-zigeuners, een kind dat door een groepje boerenpummels bijna wordt doodgeknuppeld. De jongen is hysterisch en duidelijk getraumatiseerd. In het lokale ziekenhuis wordt zijn primaire geheugen gewist zodat hij zich zo goed als niets herinnert. Behalve dat hij Jaro heet - en de aanblik van een sinistere in het zwart geklede man, buiten in het maanlicht. De kinderloze Faths adopteren Jaro en nemen hem mee naar hun thuiswereld Gallingle waar hij in betrekkelijke rust opgroeit tot een knappe intelligente jongeman. Hilyer en Althea zien voor Jaro een mooie academische carrière weggelegd, en weigeren hem in te lichten over de omstandigheden waarin ze hem ooit vonden. Tenminste niet totdat Jaro zijn studie heeft afgerond. Naarmate de jaren vorderen wordt Jaro echter steeds onrustiger en hij besluit ruimtevaarder te worden om op zoek te gaan naar het mysterie van zijn afkomst, zijn echte familie op te sporen en de duistere raadselen te ontrafelen die besloten liggen in zijn vergeten eerste levensjaren. Een keuze die hem naar een decadente wereld zal voeren, aan de verste rand van de Melkweg, waar de eenzame ster Nachtlamp haar zwakke schijnsel in de kosmische leegte strooit... Nachtlamp is deel 58 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Joe Bergeron. De vertaling van Annemarie van Ewyck verscheen eerder bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight editie is herzien en aangepast aan de hedendaagse spelling.

De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als we kennis zouden maken met een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou veranderen? Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven combineert precisie en wetenschappelijke belangstelling met een enorm vertel talent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn verhaal 'Het verhaal van jouw leven' is verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.

Robopocalypse Daniel H. Wilson 2014-04-29 Een enkeling valt het op. Zoals een moeder die ziet dat het computergestuurde speelgoed van haar dochter vreemd doet. De meerderheid van de mensen merkt echter niets. Maar dan gebeurt het binnen een paar minuten: alle robots ter wereld komen in opstand en de Robotoorlog is een feit. Zowel groepen als eenlingen strijden overal ter wereld tegen de dreigende ondergang. Plotseling blijkt de mensheid wel degelijk te kunnen samenwerken als het doel duidelijk is: overleven.

De tijdmachine en andere verhalen Herbert George Wells 1993 Bundel met elf korte en langere fantastische verhalen met een vaak verrassende wending. Vanaf ca. 13 jaar.